



U

Magazine

Lente-zomer editie 2024

Interview met Pieter Hendrickx
Verhalen verteller pur sang

**Wisseling van de wacht bij
kapsalon Eeckenrhode**
Kapsalon en ontmoetingsplek

Kunst of Curiosa?
Waardevol? Of toch een 'bakkie troost'?

EECKENRHODE

Voorwoord

Lang leve de ouderdom

Wat hebben Sardinië, Okinawa (Japan), Ikaria (Griekenland) en Eeckenrhode met elkaar gemeen? Juist. Dat er bovengemiddeld veel oude mensen in goede gezondheid leven.

De eerstgenoemde oorden worden bestempeld als 'blue zones'. De naam van een concept dat is ontstaan uit het werk van twee wetenschappers die een concentratie van honderdjarigen op Sardinië ontdekten. Zijn er meer overeenkomsten tussen Eeckenrhode en deze blue zones? Ja! Mensen in blue zones nemen tijd voor ontspanning, drinken regelmatig een wijntje, behoren tot een groep gelijkgestemden, doen regelmatig aan natuurlijke beweging en hebben veel sociale contacten. Het lijkt wel alsof het over Eeckenrhode gaat! De bitterballen van de herenborrel zijn echter dissonant ten opzichte van het blue zone dieet; plantaardig voedsel, vooral bonen. Okay, er wonen dan ook meer vrouwen dan mannen op Eeckenrhode. Alles overziend zijn er heel wat overeenkomsten. Zullen we Eeckenrhode dan maar bestempelen als blue zone?



Colofon

'U' is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie

Pascalie Jacobs, Irene Copray

Tekst

Bewoners van Eeckenrhode,
bestuur, redactie

Druk en Print

Van den Munckhof

Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.



4

6

Inhoud

Interview met Pieter Hendrickx 6

Nieuwsflits 13

In Memoriam 14

Wisseling van de wacht bij kapsalon 16

Het seizoen van de vrolijkheid Eeckenrhode 18

Eeckenrhode in beweging: nieuw persoons-alarmeringssysteem 18

Activiteiten terugblik 20

Kunst of Curiosa? 22

Activiteiten vooruitblik 24

Vrienden van Eeckenrode 26



16

18

27



24



Van de redactie

Ouderdom – de ouderdom, senectus, een mannelijk woord. Met diverse betekenissen zoals: de tijd dat iets al bestaat. En dat 'iets' omvat alles. Ook betekent het: hoge leeftijd. Iets wat vaag vindt u ook niet, want wat is hoog.

Laten we een grens bepalen. Hoge leeftijd is boven de 85? Mooi toch? Maar iets te makkelijk gesteld want ergens anders wordt beweerd dat de ouderdom een levensfase is die begint na het 65^{ste} levensjaar. Een feit is dat 'de ouderdom' het tegenovergestelde is van 'de jeugd'. Verder bladerend en lezend gaan we op zoek naar het woord senectus en blijkt dit een Romeins equivalent te zijn van Geras en zo belanden we plotsklaps bij de Griekse mythologie met Geras,

de god van de ouderdom met daartegenover Hebe, de godin van de jeugd. Het Griekse woord γῆρας (gēras) betekent onder andere "ouderdom" en dit woord is de wortel van woorden zoals "geriatisch". Zo komen we nog eens ergens!

Zonder verder op details in te gaan kunnen we onszelf misschien het beste bestempelen als een beetje Geras en een beetje Hebe. Mythologisch genietend in 'the blue zone Eeckenhode' zoals u kunt lezen in het voorwoord.

Terugkerende activiteiten

Boekenclub

maandag, 1x per 4 weken,
15.00 uur, Tuinzaal

Bridge – bewoners Eeckenrhode

dinsdagmiddag, Tuinzaal

Filmavond op woensdag

start 19.00 uur, zaal open 18.50 uur

Gym

maandag, 10.00 uur, Tuinzaal

Herenborrel

dinsdag, 1x per 3 weken, 17.00 uur, Tuinzaal

Klassieke muziek met Guus

maandelijks op vrijdag,
15.00 uur, Tuinzaal

Koffie-uur – bewoners Eeckenrhode

ma t/m za, 11.00-12.00 uur, Tuinzaal

Digitale ondersteuning mobiel/laptop/tablet etc.

via afspraak: Dhr. Andries Brouwers
06 - 349 477 23 / 040 - 22 14 333

Senioren Eetpunt

laatste woensdag van de maand

Tarock – kaartspel

drie speelmomenten per week,
info: Dhr. Heinz Klamet telnr. 898

Yoga

donderdag 16.00 uur, vrijdag 10.00 uur Sociëteit

Zondagborrel

16.00 – 18.00 uur, Tuinzaal

Informatie: receptie Eeckenrhode, balie,
receptie@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800

Nieuwe bewoners

Wij hebben verwelkomd:

- Familie Vis
- Familie van Aalst
- Familie van der Padt
- De heer Bastiaanse
- Mevrouw Peters
- De heer Morgan
- Familie Schulten
- Mevrouw Marinelli

Binnenkort verwelkomen wij:

- Familie Goethals
- Mevrouw van Hooft
- De heer Hurkmans
- Familie van den Berg



Een verhalen- verteller pur sang.

Interview Pieter Hendrickx

‘Ik kom uit Bergen op Zoom. Deze stad ligt op het snijvlak van Brabant, Holland, Zeeland en Vlaanderen. Een bekende essayist/dichter Anton van Duinkerken, ook een Bergenaar typeerde een Bergenaar als een mix van Brabantse gemoedelijkheid, Hollandse nuchterheid, Zeeuwse koppigheid en Vlaamse sappigheid. Daar herken ik mij best een beetje in <lacht>. Ik ben geboren in een gezin van 5 kinderen. Mijn vader was constructeur, hoofd van de constructietekenafdeling van een dochteronderneming van Stork. Mijn moeder deed het huishouden. Ik heb een leuke jeugd gehad. De lagere School in Bergen op Zoom en de middelbare school op internaat de IJpelaar in Breda.’

Wat u heeft u tijdens uw diensttijd gedaan?

Na het gymnasium ging ik in militaire dienst. Van mijn oudere broer, die bèta was opgeleid, had ik de mooiste verhalen gehoord over het uitgaansleven in Breda. Toen mij werd gevraagd welk wapenonderdeel van defensie ik prefereerde koos ik voor artillerie, standplaats Breda. Mij werd dat als alfa-opgeleide ten zeerste afgeraden. Maar ik was vastbesloten, het werd de artillerie. Op momenten dat mijn collega dienstplichtigen de bloemetjes aan het buiten zetten waren in het uitgaansleven zat ik te blokken op schootsberekeningen, waaierhoekmeters, kruutberekeningen enzovoorts. In aanloop naar het examen kreeg ik van de commandant te horen dat hij eraan twijfelde of ik het officiers examen zou halen. De keuze voor een bèta opleiding in het leger bleek toch geen goede keuze. De commandant dacht met mij mee. Hij stelde voor dat ik de opleiding aan het SMID (School Militaire Inlichtingen Dienst) zou gaan volgen. Daar leerde ik over spionage, interpreteren van luchtfoto's en coderen. Als ik voor 9 maanden had bijgetekend had ik ook nog Russisch kunnen leren. We zaten immers in de Koude Oorlog. Na afronding van de SMID kon ik samen met mijn makkers in Breda beëdigd worden als Verbindings en Inlichtingen officier.

Ik kan me herinneren dat we op oefening waren op de Duitse laagvlakte. Ik moest contact onderhouden tussen het geallieerde hoofdkwartier van de “Northern Army Group”

en het hoofdkwartier op de Lüneburger Heide op de Noord-Duitse laagvlakte. Mijn taak bestond uit het verzamelen en interpreteren van inlichtingen over vijandelijke doelen. Die werden dan ingetekend op een landkaart, de coördinaten werden gecodeerd, overgeseind naar het hoofdkwartier en daar weer gedecodeerd en ingetekend op de landkaart daar. Met die informatie kon dan de artillerie beginnen met schieten. Na de laatste legeroefening vroeg de legercommandant mij om een aantal jaren bij te tekenen. Met als lokkertje een fikse bonus bovenop mijn karige officierswedde, verhoging in rang en als kers op de dienstplichtpudding een “oorlogsfunctie”! Dit genereuze aanbod heb ik minzaam afgewimpeld omdat mijn hart niet lag bij de oorlogsgod Mars doch bij Vrouwe Justitia. Dankzij het feit dat het Westen een gemotiveerd en tot de tanden bewapend leger had is de Koude Oorlog gelukkig nooit warm geworden.’

“Met als lokkertje een fikse bonus bovenop mijn karige officierswedde, verhoging in rang en als kers op de dienstplichtpudding een “oorlogsfunctie”!

Hoe heeft u uw studietijd beleefd?

‘In Nijmegen ben ik rechten en filosofie gaan studeren. Ik heb mijn doctoraal Rechten en kandidaatsexamen Filosofie behaald. Ik heb ook nog een jaar in Wenen gestudeerd. De Oostenrijkse regering stelde stipendia voor



“Mix van Brabantse gemoedelijkheid, Hollandse nuchterheid, Zeeuwse koppigheid en Vlaamse sappigheid.”

Nederlandse studenten beschikbaar. Daar heb ik op gesolliciteerd. Ik kwam samen met een Groningse geneeskunde student terecht bij een hospita die twee kamers beschikbaar had. In Wenen gingen we wel eens naar een concertmis in de Hofburgkapelle, de kerk van het paleis.

Dat was prachtig, een hele liturgie vergezeld van Mozartmuziek gespeeld door een operakoor en een orkest.’

Slapen in een park in Milaan

‘Vanuit de Universiteit werd in de zomervakantie van 1956 een grote reis georganiseerd. We gingen met een gezelschap van 800 studenten, hoogleraren en een kwartiermakersploeg voorop. We reisden met een bonte stoet van jeeps, bussen en motoren in etappes zuidwaarts. De route liep via Oost-Frankrijk en Zwitserland naar Italië. We verbleven in internaten die vanwege de zomervakantie leeg waren. In Milaan ging het mis. Het internaat aldaar bleek even daarvoor bezet door een groep Nederlandse pelgrims uit Nederland die op bedevaart waren. Ons hele gezelschap heeft die nacht gebivakkeerd

in parken, op en in bussen en andere plaatsen waar je kon liggen. Tijdens die reis zag ik op een bepaald moment een leuk meisje in een mooie exotische jurk voorbij komen. Zij had echter een vriendje en ik had een vriendinnetje. Maanden later zat ik met vrienden op het terras van restaurant Normandie in Nijmegen en zag ik in een ooghoek die exotische jurk hard voorbij fietsen. Mijn verkering was inmiddels

“Ik sprong op mijn fiets en snelde haar achterna. Maar dat was zo eenvoudig niet. Haar tempo kon ik nauwelijks bijbenen.”

ten einde. Ik zei tegen mijn kameraden; daar gaat ze. Ik sprong op mijn fiets en snelde haar achterna. Maar dat was zo eenvoudig niet. Haar tempo kon ik nauwelijks bijbenen. Gelukkig hield een rood stoplicht haar tegen en konden we elkaar ontmoeten. Haar relatie bleek ook tot een einde te zijn gekomen. We hebben eerst een aantal keren afgesproken. De vonk sloeg al snel over. De vonk is een vuurtje geworden.

We zijn getrouwd in december 1962. In 1963 is onze zoon Marc en in 1966 onze dochter Mireille geboren. We hebben 5 kleinkinderen.'

Waar bent u gaan werken?

'Na mijn studie heb ik eerst een poging gedaan om bij het secretariaat van het Europees Parlement, gevestigd in Luxemburg aan de slag te gaan. Op voordracht van Professor Beaufort, waar ik diverse vakken Volkenrecht en Europees Recht had gevolgd, kwam ik in contact met Secretaris Generaal Jonkheer de Nerée tot Babberich. Ik werd daar zeer hartelijk ontvangen, kreeg een limousine met chauffeur tot mijn beschikking om de diverse instellingen te bezoeken. Terug in Nederland hoorde ik niks meer van de jonkheer. Wat bleek was dat zijn termijn erop zat en de voorkeur uitging naar een andere nationaliteit. Door die ongelukkige samenloop van onstandigheden werd het de advocatuur waar ik nooit spijt van gehad heb.'

“Ik werd daar zeer hartelijk ontvangen, kreeg een limousine met chauffeur tot mijn beschikking om de diverse instellingen te bezoeken.”

In 1959 de advocatuur in

'Eerst heb ik stage gelopen op kantoor van meester Jan van Hasselt in Bergen op Zoom. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij meester Jules Verhagen in Eindhoven. De heer Verhagen overleed op jonge leeftijd aan een hartaanval. Ik nam zijn praktijk over. De Deken van de Orde



Pagina links:

Pieter, 8 jaar, in de schoolbanken

Pagina rechtsboven:

onderweg naar het “front”

Pagina rechtsmidden:

met vrouw Fried op wintersport

Pagina rechtsonder:

samen met goede vriend en confrère mr. Cees Claassen

Volgende pagina:

Pieter (rechts), geportretteerd als advocaat in de Telegraaf



vroeg mij om ook een praktijk in Valkenswaard over te nemen waarvan de advocaat ook was overleden. Er waren in die tijd niet veel advocaten. Ik had ineens een enorm werkgebied en hield mij bezig met ondernemingsrecht, faillissementsrecht, familierecht en ook strafzaken. Veel later werd het in de advocatuur gebruikelijk om te specialiseren. Ik was net als de meeste andere advocaten in die tijd een generalist. Ik trad op als curator voor faillissementen en stond soms ook in de Telegraaf genoemd en als getekend portret bij een artikel over een strafzaak. Je mocht en mag namelijk nog steeds niet fotograferen in een rechtzaal.'

De rechtbank betaalde slecht

'Ik vond mijn werk ontzettend leuk en het verdiende goed. Na 6 jaar advocatuur verdiende ik meer dan de president van de rechtbank. In die tijd was ongeveer driekwart van de rechters in Den Bosch van adel. De eenvoudige reden was dat je als rechter slecht betaald werd en dat eigenlijk alleen kon doen als je vermogen, zeg maar oud geld had om van te leven. Op enig moment vroeg de Hoofdofficier van Justitie Baron van Imhoff mij of ik interesse had

in een baan bij de rechterlijke macht. Zijn tweede vraag was of ik beschikte over vermogen. Want, het werk werd slecht betaald. Ik antwoordde dat ik geen vermogen had, maar dat wel hoopte te verwerven. Ik ben nooit aan de slag gegaan bij de rechtbank.'

“Ik antwoordde dat ik geen vermogen had, maar dat wel hoopte te verwerven. Ik ben nooit aan de slag gegaan bij de rechtbank.”

Eigen politieke partij

'Van 1966 tot 1970 ben ik gemeenteraadslid geweest in Heeze. Met vrienden hadden we een eigen partij opgericht "Start". Voor de verkiezingspropaganda legde ieder 100 gulden in de partijkas onder de verplichting van de gekozen gemeenteraadsliden om dit bedrag weer te restitueren met de te ontvangen presentiegelden. We behaalden twee zetels. Voor een raadsbijeenkomst ontvingen we 10 gulden, voor een commissievergadering fl 2,50. Na 4 jaar speelden we quitte. De beide raadsleden echter



uithuiservice
verhuist en levert op!



06-52360027 | 040-2938232
contact@uithuiservice.nl
www.uithuiservice.nl

Uithuiservice, een vertrouwd gezicht in huize Eeckenrhode, een fijn huis waar (h)erkenning en vertrouwen telt. Wij ervaren het telkens als heel plezierig als we in Eeckenrhode weer iemand van dienst mogen zijn.

In 2007 is UHS opgericht door Thomas van der Kallen, toen al bekend in de verhuiserwereld. Hij zag de behoefte aan een totaalconcept waarin ontzorgen en meedenken centraal staan. Dat concept voeren we sindsdien met een fijn en vast team uit. Uithuiservice weet waar het om gaat bij verhuizingen. Na de verhuizing kunnen wij de oplevering van uw oude woning verzorgen. Denk aan het leegruimen, tapijt verwijderen en schade herstellen.

Kortom: iedereen kan dozen schuiven maar juist het ontzorgen en meedenken maakt Uithuiservice uniek. Wij komen vrijblijvend een offerte op maat maken waarin uw wensen centraal staan en vakkundig worden uitgevoerd.



Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!



Thomas van der Kallen

4 jaar Pro Deo! Na 4 jaar hebben we bij gebrek aan tijd de partij weer ontbonden. We konden tevreden terugkijken op de resultaten; oprichting bejaardenhuis, wekelijkse marktdag, verbetering van de verkeersveiligheid en uitbreiding van het woningbestand met de wijk “de Nieuwe Hoeven”.

Hoe was de balans werk-privé?

‘Als zelfstandig ondernemer was het vaak moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. Zelfs als ik aan het skiën was in de Alpen wisten ze mij te vinden. Zaken konden soms niet wachten. Mijn vrouw stond mij altijd trouw bij. We hebben nooit echt problemen gehad. Omdat ik dichtbij werk woonde en tenslotte eigen baas was at ik ’s middags meestal thuis en was ik ook in de weekenden thuis.

“Zelfs als ik aan het skiën was in de Alpen wisten ze mij te vinden. Zaken konden soms niet wachten.”

Mijn kinderen hebben mij tijdens hun jeugd veel gezien. We zijn met het gezin ook vaak op vakantie geweest. Nadat de kinderen uit huis waren heb ik met mijn vrouw veel operareizen in groepsverband gemaakt over de hele wereld. We hebben veel wereldsteden en opera- en balletvoorstellingen bezocht.’

Wanneer bent u gestopt met werken?

‘Omdat ik mijn werk leuk vond heb ik tot mijn 76ste gewerkt. Ik had het geld niet nodig maar werkte door omdat ik het echt leuk vond. Op een dag werd ik gebeld door mijn vrouw, ze was bang. Nadat ze door een medische molen was gegaan bleek ze vasculaire dementie te hebben. Dat was voor mij de aanleiding om redelijk abrupt te stoppen als advocaat. Mijn compagnon heeft de parktijk overgenomen. Als mijn vrouw niet ziek was geworden had ik waarschijnlijk nog een aantal jaren gewerkt en in ieder geval gefaseerd afgebouwd. Ik ben toen voor mijn vrouw gaan zorgen samen met externe verpleegkundigen. Na twee jaar werd mij aangepaard dat mijn vrouw beter af zou zijn in het verpleeghuis. Na lang wikken en wegen is ze verhuisd naar een verpleeghuis. Dat zag er prachtig uit, alleen de zorg was beneden maats. Feitelijk moest ik nog steeds een belangrijk

deel van de zorg zelf doen. Na 6 weken heb ik besloten om haar weer naar huis te halen. In het verpleeghuis was de boot aan. In een gesprek zat ik tegenover 6 mensen waaronder de directeur, een psycholoog en hoofd-verpleegkundige. Hoe ik het in mijn hoofd had gehaald om haar daar weg te willen halen. Ik was overtuigd van mijn keuze en tenslotte; wie betaalt, bepaalt. Na afloop van het kruisverhoor gaf de hoofdverpleegkundige mij groot gelijk. Van de hele gebeurtenis heeft nog een groot artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan. Ik heb nog 13 jaar thuis voor mijn vrouw gezorgd. Ze heeft tot aan haar overlijden in 2019 thuis kunnen wonen. Uiteraard met veel hulp van thuiszorg en particuliere verpleging. Het klinkt misschien raar, maar ik heb in die jaren ook veel gezelligheid van de aanwezigheid van mijn vrouw ervaren”.

Hoe bevalt het u op Eeckenrhode?

‘Toen ik een aantal jaren alleen stond heb ik mij samen met mijn kinderen geörienteerd op een nieuwe woonomgeving. De keuze voor Eeckenrhode werd ingegeven doordat ik zocht naar een plek waar ze een gemeenschappelijke ruimte hadden om medebewoners, gelijkgestemden te kunnen ontmoeten. Het bevalt mij hier uitstekend. Ik heb toen heel wat complexen bezocht, maar heb er totaal geen spijt van dat ik voor Eeckenrhode heb gekozen.’





RENDON
ONDERHOUDSGROEP

BEDANKT VOOR DE FIJNE
SAMENWERKING EN HET WARME
WELKOM!

TOT ZIENS,
HET SCHILDERSTEAM VAN RENDON EINDHOVEN

rendon.nl



Gall & Gall
SINDS 1884

Uw leverancier
van wijnen op
Eeckenrhode!

De Bus 37, 5581 GP, Waalre — 040 222 03 57

VLOER- EN RAAMBEKLEDING
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Wij nemen u al het werk uit handen.

Vloeren & Ramen

Maatwerk sta-op
stoelen in leder en
stof.

PROFITA

uw **Woninginrichter**

Gestelsestraat 59 www.profitanl
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

COMFORTABEL
W · O · N · E · N

**Naar Eeckenrhode
verhuizen?**

Wilt u uw huis verkopen?
Wij denken graag met u mee.

Bel ons voor een vrijblijvend
gesprek.

LEVER
MAKELAARDIJ

WWW.LEVERMAKELAARDIJ.NL
TEL. 040-2114347



Nieuwsflitsen



Persoonsalarmering

Na 11 jaar zal Eeckenrhode overgaan op een nieuw eigentijds persoonsalarmeringssysteem. De transitie zal gefaseerd gaan plaatsvinden. Dit systeem wordt geleverd door Altide, een gerenommeerd medisch servicecentrum met zorgcentrale met duizenden cliënten in de regio en ver daarbuiten. Noodoproepen gaan naar de zorgcentrale van Altide waar eerst een triage zal plaatsvinden. Alle ins en outs van dit systeem kunt u lezen op pagina 20.

Pensioen

Ria Loffeld, zorgmedewerker van het zorgteam van Eeckenrhode, heeft op 20 maart haar laatste werkdag gehad en gaat genieten van haar welverdiende pensioen na een lange zorgcarrière. Wij zullen haar missen en wensen Ria een heel fijne tijd toe!

Kapster Anita van Dooren

Nog een collega die na 20 jaar Eeckenrhode het stokje gaat overdragen. Anita deelde het afgelopen jaar met Steffie, haar opvolgster, de dagen dat de kapsalon open is. Toch eerst een beetje afbouwen! Steffie neemt de kapsalon nu volledig over. Wij bedanken

Anita voor alles in de afgelopen 20 jaar en wensen haar een fijne toekomst toe. Een interview met Anita en Steffie kunt u lezen op pagina 12.

Woonzorgwelzijnvisie Gemeente Waalre

De gemeente Waalre is bezig met het opstellen van een woonzorgwelzijnvisie. De locatiemanager van Eeckenrhode is aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor stakeholders voor een brainstorm. Naast wonen en welzijn zijn ook (verdwenen) voorzieningen aangehaald zoals het stopzetten van ophalen van medisch afval, slechte looppaden en het schrappen van diverse stembureaus in de gemeente. Als inwoner van Waalre kunt u uw stem laten horen en de (online) enquête invullen. *Ga hiervoor naar [waalre.nl/enquete](https://www.waalre.nl/enquete)*

De vlag hissen en strijken

Een behoorlijke karwei om netjes én op de juiste tijden de vlag de lucht in te krijgen, tot helemaal bovenaan, halfstok en ook weer heelhuids beneden en keruig gevouwen in de kast te krijgen. De heren Brongersma en van Dam hebben zich op 4 en 5 mei ingezet om deze klus te klaren.

In Memoriam

Klaas Witteveen

11 augustus 1929 – 29 januari 2024

In februari 2016 verhuisden Klaas met zijn Thera naar Eeckenrhode. Klaas leerde snel mensen kennen waar hij goed mee kon praten en van gedachte kon wisselen. Er gingen weinig vergaderingen, familie- en andere bijeenkomsten voorbij waar hij niet actief bij betrokken was. Ook de 'Zondag' en 'Heren' borrels waren voor Klaas iets om naar uit te kijken. Zijn leven was naar eigen zeggen voltooid en hij is als een dankbaar mens heengegaan.

Familie Witteveen



Riet Vogels

07-08-1933 – 09-02-2024

Op 9 februari 2024 heeft onze bijzondere, onvergetelijke mama, oma en omi het leven losgelaten. Riet was een veelzijdig persoon vol liefde en betrokken bij iedereen die haar lief was. Zij bracht veel vrolijkheid met haar oneindige humor, die tot uitdrukking kwam in haar mooie verhalen en gedichten. Haar laatste levensjaar heeft Riet intens genoten van alle lieve bewoners, medewerkers en verrassende evenementen van Eeckenrhode. Wij zijn u daar allen heel dankbaar voor!

Familie Vogels

Mevrouw A.L. Walenberg-Schaap

21-03-1930 – 15-01-2024

Na een kort ziekbed is op 8 januari jl. mevrouw A.L. Walenberg-Schaap overleden. Ruim 23 jaar heeft zij met plezier op Eeckenrhode gewoond. Haar betrokkenheid met het huis heeft zij getoond door jarenlang mee te werken aan de Eeckhoorn en kerkelijke diensten voor te bereiden. Hoewel zij niet aan veel activiteiten meedeed, kende zij toch veel bewoners met wie zij warme banden onderhield. Wij gedenken haar in liefde.

Familie Walenberg, Familie Schaap



Cocky Cappers

10-06-1941 – 31-01-2024

In 2007 leerden wij elkaar kennen. Als verpleegkundige begeleidde ik haar op weg naar herstel na haar herseninfarct in haar huis in de bossen van Lieshout. Uiteindelijk zorgde haar lichamelijke beperkingen en de coronatijd ervoor dat ze langzaam maar zeker haar kracht verloor. De verhuizing naar Eeckenrhode leek haar aanvankelijk goed te doen, minder eenzaam en veel afleiding. Helaas heeft dit ondanks haar gevoel voor humor er niet toe geleid dat ze haar levenskracht hervond. Haar overlijden was voor haar dan ook een bevrijding. Haar eigenzinnigheid én haar humor tekenen de herinneringen.

Lucie Roepke



An Balk

30-08-1920 – 02-01-2024

Altijd opgewekt, altijd vrolijk, nooit klagen en steeds een luisterend oor voor een ieder die dat nodig had. Dat was An Balk in een paar steekwoorden. Op haar 95ste verhuisd van Apeldoorn naar Eeckenrhode, dichterbij haar familie die haar nu eenvoudig konden bezoeken voor een kop koffie, thee of een wijze raad. Een fijn appartement met prachtig terras waar ze van genoot. “Voor hoe lang zou dit zijn?” schreef ze begin 2016 in haar notitieboek; drie maanden..., een jaar...? Het werden uiteindelijk acht mooie jaren die ze op één maand na in goede gezondheid heeft mogen genieten. De geboorte van haar 5e kleinkind afgelopen november betekende met 103¼ jaar een mooie afronding van een goed leven. Dank aan allen die haar gezelschap hebben gehouden.

Frank en Hanneke



15

Lore van Duivenboden – Koets

21-07-1937 – 29-01-2024

Lore woonde vanaf 1974 in Waalre, waarvan de laatste 3,5 jaar met veel plezier op Eeckenrhode. Ze was, zo lang haar fysieke gesteldheid het toestond, actief als vrijwilliger en ze was lid van allerlei leuke clubjes zoals de Willibrordus Parochie, jeu de boules, bridge en natuurlijk haar grote liefde de muziek.

Wij danken iedereen op Eeckenrhode voor de fijne tijd die ze bij jullie mocht wonen.

Familie van Duivenboden



Wisseling van de wacht bij kapsalon Eeckenrhode

Anita knipte, föhnde, permanente en hoofd-masseerde 20 jaar bewoners van Eeckenrhode. In mei gaat ze stoppen! Steffie loopt al een jaar mee en neemt binnenkort de schaar en kam over van Anita. De redactie van 'U' sprak met beide dames.

Anita:

Waarom stop je ermee?

'Absoluut niet omdat ik het niet meer leuk vind! Maar ik ben 63 jaar, werk nog steeds 5 dagen en sta in de hoogste versnelling. Het is tijd om gas terug te nemen. Ik stop op Eeckenrhode en ga door met mijn kapsalon aan huis. Dat maakt het makkelijker om in de komende jaren langzaam verder af te bouwen. Maar, ik ben niet helemáál weg! Tijdens vakantieperiodes van mijn opvolgster Steffie kom ik invallen. Jullie zullen mij de komende jaren zeker nog gaan zien.'

Hoe kijk je terug op bijna 20 jaar Eeckenrhode?

'Als een heel warm bad. Ik heb hier heel erg fijn gewerkt. Heel wat bewoners zien komen en gaan en ook veel contact onderhouden met familie van bewoners. Ik heb veel hartelijkheid ervaren. De kapsalon was en is natuurlijk altijd een gezellige ontmoetingsplek geweest. En ik heb van dichtbij

meegemaakt hoe Eeckenrhode gegroeid is. Toen ik hier 20 jaar geleden begon had ik 4 of 5 klanten in de week. In de laatste jaren werkte ik op woensdagen en donderdagen van 's ochtends half acht tot 's avonds zeven uur!'

"De kapsalon was en is natuurlijk altijd een gezellige ontmoetingsplek geweest."

'Ik heb in al die jaren ook het nodige van bewoners geleerd. Er werd veel met mij meegedacht. Een bewoner die notaris was geweest heeft mijn zoon en mij geholpen toen mijn zoon rechten ging studeren. Zo stond hij erop dat mijn zoon wetboeken van hem aannam en kwam hij iedere maand een Rechten Vakblad in de kapsalon brengen. Ook zijn er bewoners geweest die mij in de kapsalon met hand en spandiensten hebben geholpen. Mijn grote dank gaat uit naar bewoonster Marijke Bombeek die mij de afgelopen jaren enorm heeft geholpen.'

Steffie:

Wat was je favoriete coupe om te knippen?

‘Dat was niet echt een coupe om te knippen. Het ging er mij meer om bewoners er goed uit laten zien. Knippen, föhnen, net wat er nodig was. Mijn motto is altijd geweest dat ik er naar streefde om mensen tevreden naar huis te laten gaan. In de meeste gevallen door een frisse coupe en in andere gevallen ook door een fijn gesprek.’

“Mijn motto is altijd geweest dat ik er naar streefde om mensen tevreden naar huis te laten gaan.”

Je meest bijzondere moment op Eeckenrhode?

‘In 2017 en 2019 zijn de algemene ruimtes in het gebouw gerenoveerd en is de kapsalon verhuisd van het einde van de lange gang op de A-verdieping naar het midden gebouw op de D-verdieping. Daardoor werd de kapsalon beter bereikbaar. Dat was een bijzonder leuke periode. Ik heb natuurlijk ook heel veel gekke, leuke en vertederende momenten met bewoners meegemaakt. Zo was er een bewoonster die nogal vrijgevig was, eigenlijk te vrijgevig. Zo gaf ze kleding van haarzelf weg, heel veel. Toen ik het had laten vermaken deelde ze mij mee dat ze zich had bedacht en deze kleding weer terug wilde hebben.’

Wat is het grootste geheim dat je in al die jaren hebt gehoord?

‘Dat blijft een geheim.’

Wat ga je nu doen?

‘Ik heb niet echt plannen om nieuwe dingen te gaan doen. Doordat ik met Eeckenrhode stop houd ik tijd over. Die tijd wil ik gebruiken om dingen in een iets rustiger tempo te doen. Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar mijn beide ouders verloren. Die gebeurtenissen waren ook een moment van herbezinning. Mijn man is onlangs met pensioen gegaan. We hebben dadelijk iets meer tijd voor elkaar. Verder zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ik sta er ook voor open om nog iets nieuws te gaan leren.’

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik heb in diverse kapsalons in Eindhoven en Veldhoven gewerkt. In 2014 toen de kapsalon waar ik werkte dicht ging ben ik als zelfstandige mensen thuis gaan knippen. Ik heb altijd de wens gehad om te gaan knippen in een seniorencomplex. Ik ben een zorgzaam type. Ik vind het leuk om net iets meer aandacht te geven dan alleen de “knipbeurt”. Via via hoorde ik dat Anita zou gaan stoppen. Ik werk hier nu een jaar. Anita en ik hebben het afgelopen jaar samen op Eeckenrhode gewerkt. Voor mijn gevoel kom ik hier goed tot mijn recht. In mei neem ik het volledig van Anita over’.

Hoe is het eerste jaar bevallen?

‘Heel erg goed. Eigenlijk alleen maar goede ervaringen. Ik vind het ook heel leuk om samen met bewoonster Marijke te werken. Is het wat je ervan had gehoopt? Ja absoluut.’

Ga je nog iets anders doen dan Anita?

‘Niet echt, Anita deed het prima en heeft een mooie salon neergezet. Dit wil ik zeker zo voortzetten, dat is voor de bewoners ook het prettigst. Ik houd van gezelligheid en menselijk contact en ik zie uit naar een mooie tijd op Eeckenrhode.’



Eeckenrhode in beweging Nieuw persoons- alarmeringssysteem.

Vitale voorziening

De persoonsalarmering is voor de bewoners van Eeckenrhode een belangrijke voorziening. Bij noodsituaties kunnen bewoners door middel van alarmering de hulp inroepen van het zorgteam van Eeckenrhode. Als de situatie daar om vraagt kan binnen 5 minuten een zorgmedewerker ter plaatse zijn.

Vervanging huidige systeem

Het huidige systeem is verouderd en heeft regelmatig storingen. Bij de zoektocht naar een nieuw systeem is de bewonerscommissie betrokken en heeft een aantal bewoners deelgenomen aan een pilot met het nieuwe systeem. In mei 2024 wordt gefaseerd het systeem vervangen door een nieuwe generatie persoonsalarmering. Het nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden en werkt met modernere technologie. Op verzoek van diverse bewoners kan nu ook worden gealarmeerd met een polshorloge. Ook blijft het mogelijk om te alarmeren met een 'button'. Deze button is een klein kastje dat aan een koord om de hals kan

worden gehangen. Dit kastje is kleiner en lichter en oogt moderner dan de huidige halshanger. Zowel met het polshorloge als de button wordt na alarmering een spreekluisterverbinding tot stand gebracht met een medewerker van de zorgalarmeringscentrale.

“Het nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden en werkt met modernere technologie”

Triage door Altide zorgcentrale

Tot op heden worden alarmoproepen opgevangen door de aanwezige zorgmedewerkers. Dat leidt regelmatig tot verstoring van de levering van zorg. Dat is vervelend voor de bewoner die zorg geleverd krijgt alsook voor de zorgmedewerker die wordt gestoord tijdens de levering van zorg. Bij het nieuwe systeem worden alarmoproepen beantwoord door Altide, een zorgalarmcentrale die de situatie beoordeelt (triage). De centralist zet de oproep door naar een zorgmedewerker. Hiermee wordt voorkomen dat niet



acute zorgvragen bij het zorgteam terecht komen. Tenslotte is het alarmsysteem alleen bedoeld voor acute noodsituaties.

Meer mogelijkheden

Met het nieuwe systeem kan ook buiten Eeckenrhode worden gealarmeerd. Als u bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen onwel wordt kunt u met dit systeem alarmeren. Let wel, het zorgteam van Eeckenrhode levert alleen zorg in Eeckenrhode. Bij alarmoproepen buiten Eeckenrhode kan het systeem worden doorgeschakeld naar een mantelzorger die in die situatie hulp kan bieden en/of inschakelen. Het nieuwe systeem is voorzien van GPS-locatieherkenning. Daarmee is het mogelijk om dwaaldetectie in te schakelen.

Kosten

Het nieuwe systeem wordt aangeboden in abonnementsvorm. De kosten bedragen € 21,95 per maand. Het alarmeringsapparaatje (polshorloge of button) dient te worden aangeschaft voor € 159,-

en wordt eigendom van de gebruiker. Door diverse zorgverzekeraars wordt op basis van een indicatie (bij valgevaar en dwaalgedrag) (een deel van de) abonnementskosten vergoed.

Vragen

Voor meer informatie over de persoonsalarmering kunt u terecht bij de receptie van Eeckenrhode.



Activiteiten terugblik*

December 2023

Het werd een gezellig decembermaand,
Na het optreden van Marco Bakker op 4 december,
werden prachtige kerststukjes gemaakt in de Tuinzaal
op maandag 18 december.

Op vrijdag 22 december genoten we van het
Philomela kerstconcert met als centraal thema
het Ave Maria. Theoloog Rob Polet vertelde over de
diverse achtergronden.

Op maandag 26 december, 2^{de} kerstdag verzorgde
catering Content en team Eeckenrhode de kerstlunch.
Gezellig én lekker. Het jaar werd afgesloten met warme
glühwein, oliebollen en appelbeignets.

2024

Een frisse start met de nieuwjaarsborrel op dinsdag 9
januari in de Tuinzaal. Een speech van het bestuur en
samen proosten op 2024. Een fijne traditie!

Op zondag 21 januari kwam het ensemble Birdie
Seven ons verblijden met een concert. Drummer Frits
Langenberg benam ons met zijn drumsolo even de
adem en het werd een ongedwongen gezellige avond.

In 2024 worden er weer vier Eeckenrhode Open
Keuken's gepland. De eerste is inmiddels ingevuld op
zaterdag 27 januari door drie dames uit het zorgteam:
Ria, Rianne en Wilma. Italiaans van servet tot en met
voorgerecht en macarons in de Italiaanse
kleuren. Het was écht hard werken en het resultaat
mocht er ook écht zijn.

Carnaval viel vroeg dit jaar en daaruit volgde natuurlijk
dat het haring happen op Aswoensdag 14 februari
plaatsvond, tevens Valentijnsdag. Hartjes tijdens het
koffie-uurtje en haring of een kaasplankje met borrel in
de middag.

De vier heren van Stanza, mét geluidsman, kwamen
ons verblijden op zondag 18 februari met hun nieuwe
programma getiteld 'Grens'. Lieder en gedichten over
liefde, leed en landschap. De teksten en liederen waren
inspirerend en applaus bleef dan ook niet uit.



International womensday oftewel Internationale vrouwendag werd op vrijdag 8 maart druk bezocht door de dames van Eeckenrhode en gasten. Het thema was Noord-Brabant. Met een PowerPoint presentatie over Brabant, een muziekquiz en een heus Brabants verhaal op z'n Brabants verteld over Mie Pils en de hut van Mie Pils. Bewezen werd die middag dat niet-Brabantse dames een Brabantse muziekquiz kunnen winnen. We eindigden de maand door met Ton en Yvon op



reis te gaan naar Iran en Istanbul. Prachtig verfilmd en verteld. We kregen beelden te zien die, omdat het al in 2013 gefilmd was, momenteel van onschatbare waarde zijn.

Vlak voor Pasen kwam Modehuis Kerkhofs met kleding en werd een mini Paasfair georganiseerd. Een gezellige ochtend.

Saskia te Velde, violiste, dochter van bewoonster mevrouw te Velde speelde op Paaszaterdag 30 maart samen met Rosa Oteo, pianiste prachtige werken uit de Barokperiode. Na de pauze speelden zij de Arpeggione Sonate van Schubert.

**Algemeen*

Data en tijden in dit magazine zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. U ontvangt bijtijds een actuele uitnodiging voor activiteiten.

1 april, 2^{de} paasdag verzorgde catering Content de Paaslunch. Een gezellige middag met familieleden die meehielpen met uitserveren en opruimen. Vele handen maken licht werk!

Maandag 8 april kwam Jonker schoenmode met een groot assortiment schoenen en sloffen op Eeckenrhode.

Bosch blazers ensemble di 9 april



Samen bij de TV, met een oranje borrel, koffie en oranje lekkers. Atie van Tricht en Marijke Bombeeck zorgden op Koningsdag ervoor dat het u aan niets ontbrak. Dank voor de goede zorgen!

Door te starten met een borrel werd het nóg gezelliger op 5 mei, Bevrijdingsdag. Een volle zaal, met vrolijke muziek en zang, onder leiding van dirigent Nick Caris, die luchtig en interactief de South East Bigband, de gasten en het scala aan nummers bij elkaar bracht. Een vrolijke en sfeervolle middag.



Kunst of Curiosa?

Kunst & Curiosa

Op zondag 21 april taxeerden 3 taxateurs van Art Dumay ongeveer 200 kunstobjecten. Van het platte werk (schilderijen) tot vergulde naaisets en antieke spelletjes. Het kwam allemaal voorbij. En voor de bezoeker waarvoor veronderstelde kunst toch curiosa bleek was er een 'bakkie troost'. Een greep uit de objecten die zoal voorbij kwamen.



Bij een object hoort een verhaal.



Expertise nodig.



Naar men vernam een prachtig uurwerk.





Curiosa blijkt soms kunst te zijn.



Prachtig bewerkt marmer, Aziatische kunst.



Prachtige objecten werden getaxeerd.



De meester gaf de leerling (met hoed) schilderles.



Geduldig kreeg men uitleg over bijvoorbeeld oorsprong en materiaal.



Activiteiten vooruitblik *April t/m september 2024**

***Algemeen**

Data en tijden in dit magazine zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. U ontvangt bijtijds een actuele uitnodiging voor de diverse activiteiten. Mensen van de wachtlijst kunnen informatie opvragen bij de receptie van Eeckenrhode.

Open Podium Eeckenrhode (OPE)

Zaterdag 18 mei 11.00 - 12.30.

Tijdens het koffie-uur is er een vrolijke, leuke, en gezellige verrassing op initiatief van een collega uit het zorgteam.

PVGE bijeenkomst

Woensdag 5 juni, 14.30 uur.

Voor leden van de PVGE en geïnteresseerden.

'Heel de Irenelaan bakt'

Zondag 9 juni, 11.00 - 13.00 uur.

Vorig jaar groot succes! De familie Muijers en team Eeckenrhode organiseren opnieuw de zondagochtend 'koffie met gebak' ochtend. Komt u ook, zonder en het liefst met gebak of ander lekkers, genieten?

Eeckenrhode Open Keuken

Zaterdag 15 juni, 13.00 uur.

Familie Muntendam komt koken voor bewoners. U kunt zich pas aanmelden nadat u de flyer met inschrijvingsmogelijkheid heeft ontvangen.

Open Podium Eeckenrhode (OPE)

Donderdag 20 juni, 11.00 – 12.00 uur.

Een leuke, gezellige verrassing!

Komt u ook?

Jeu de Bouletoernooi

Zaterdag 29 juni, 14.30 -17.00 uur.

U ontvangt tijdig informatie.

Wimbledon tennis - dames

Zaterdag 13 juli.

u ontvangt tijdig bericht betreft de aanvangstijd

Familiedag 18 augustus

Op pagina 27 kunt u meer lezen over de jaarlijkse familiedag

Rovers Mode

maandag 16 september, 14.00-16.00 uur. Rovers mode komt naar Eeckenrhode met een modeshow en seizoens kleding.

Klassieke muziek met Guus

Vrijdagen (7 juni vervalt), 5 juli, 2 augustus, 6 september.

Senioren Eetpunt

Woensdagen 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus. Mensen die buiten Eeckenrhode wonen, kunnen met vragen betreft menu en opgave terecht bij de receptie van Eeckenrode.



Noteer vast in uw agenda

Familie Croquet dag zondag 18 augustus

Op zondag 18 augustus vindt de 4e Eeckenrhode Croquet Open plaats. Een familiedag voor iedereen; jong en oud, spelers en toeschouwers, nieuwe bewoners en reeds gevestigde bewoners! Een familiedag met spel en vooral gezelligheid. Vanaf 11.30 uur liggen de gazons van Eeckenrhode klaar voor een hapje en een drankje, even bijkletsen en natuurlijk het edele ballenspel 'croquet'. Voor mensen die dat nog nooit gespeeld hebben; dat is helemaal geen probleem. U leert het zo. Natuurlijk is croquet een behendigheidsspel, maar de geluksfactor speelt ook een rol.

Finalisten 2023

De familiedag 2023 kende een zinderende finale met 6 topspelers in de finale. We hopen uiteraard dat de finalist zijn titel komt verdedigen en alle finalisten weer van de partij zijn!



Finalisten 2023



Croquetvelden 2023

Programma

Het programma op 18 augustus;

in de tuin

- 11.30 uur aanvang, koffie/thee
- 11.50 uur speluitleg
- 12.00 uur start voorronde 1
- 12.45 uur start voorronde 2
- vanaf 13.00 uur lunchbuffet
- 13.30 halve finale
- 14.15 uur finale
- 15.00 prijsuitreiking en afsluiting

Bij slecht weer (te koud, te warm en/of te nat) is er een alternatief programma binnen.

Wat is er te winnen?

Meedoen is uiteraard belangrijker dan winnen! Maar voor de ambitieuze speler zijn er leuke prijzen te winnen.

Deelname en opgave

U ontvangt tijdig bericht met aanvullende informatie. U kunt zich opgeven voor de familiedag bij de receptie van Eeckenrhode, info@eeckenrhode.nl Telefoon 040-2282800, tot uiterlijk 8 augustus.



De derde vlag alweer...

U heeft het ongetwijfeld opgemerkt; de mooie blauwe vlag met in het wit EECKENRHODE erop, die fier wappert bij onze ingang, heeft behoorlijk te lijden. Met rafels eraan en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom knipt huismeester Frans die randjes er wel eens af, maar echt lang helpt dat niet. Stichting Vrienden van Eeckenrhode heeft daarom weer een nieuwe vlag aangeschaft. De derde inmiddels al weer, want we horen van u dat de fiere vlag wel gewaardeerd wordt.

Net als vorig jaar organiseert Stichting Vrienden van Eeckenrhode 'Wimbledon in de Tuinzaal'. De finale Dames Enkel staat in de officiële agenda van Wimbledon op zaterdag 13 juli, met 14.00 uur als

geplande aanvangstijd. In de week vóór de wedstrijd maken we de exacte tijd nog bekend.

Vanaf 8 tot en met 11 juli kunt u zich aanmelden bij de receptie. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Stichting Vrienden van Eeckenrhode zorgt weer voor de traditionele traktatie van aardbeien met slagroom. En we hopen velen van u daar te zien.

Activiteiten van Stichting Vrienden van Eeckenrhode worden mede mogelijk gemaakt door schenkingen en legaten van bewoners en hun families en door de inzet van: Marianne Govers, Fred Ludwig, Guus Maas, Monique Krikhaar en Hanneke Balk.





aannemersbedrijf
Willems

Goudbergstraat 1B
5583 BA Waalre
Tel.: 040 – 22 12 335
info@aannemersbedrijfwillems.nl
www.aannemersbedrijfwillems.nl

timmerwerken, nieuwbouw, verbouw, onderhoud en installaties



Afscheid nemen

doe je graag in een
vertrouwde omgeving



't Dennehuys in Waalre



Dennelaan 1 - 5583 AC Waalre - telefoon 040 - 21 21 071 - info@rvlu.nl

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Het is daarom fijn wanneer u dat in een **vertrouwde** omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.

In een mooie groenrijke omgeving heeft Waalre haar eigen kleinschalige rouwcentrum: **'t Dennehuys, vlakbij Eeckenrhode**. In onze warme, huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en ongedwongen wijze afscheid nemen van uw dierbare.

Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in Waalre, weet dan dat u het recht heeft om gebruik te maken van 't Dennehuys. Ook al laat men bij u de naam van 't Dennehuys niet vallen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest. Over 't Dennehuys, maar ook over een **complete uitvaartverzorging**. Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin een **vrije** keuze, ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.

Heeft u een uitvaartverzekering maar wilt u toch graag weten waar u aan toe bent als u door ons de uitvaart wilt laten verzorgen?

Weet dan dat u altijd welkom bent voor een vrijblijvend gesprek. Zodat u daarna een juiste keuze kunt maken. Een keuze die bij u past!

RIAN VAN LEEST
UITVAARTVERZORGING



Serviceflat Eeckenrhode

Irenelaan 9

5583 AD Waalre

telefoon 040 – 2282800

www.eeckenrhode.nl

E ECKENRHODE